

# Bob Mendes

## Een 80-er die gelooft in de jeugd

In mei werd de vermaarde Schotense misdaadschrijver Bob Mendes 80 jaar. Gewapend met een blok papier en een pen trokken we op een vrijdagavond naar zijn mooie huis temidden het Schotense groen van Koningshof. Klaar om achter elk hoekje een overval af te weren... en een reeks vragen af te vuren op de meester in de misdaad. Nu, veel vragen stellen was niet nodig om het gesprek in gang te houden, want ook als hij niet schrijft, blijkt Bob Mendes een meeslepend verteller.

"Ik schrijf boven in mijn werkkamer, maar ik stel voor dat we ons hier beneden zetten, is dat goed?" opent Bob. En dan volgt een boeiende demonstratie in het gebruik van 'comptometers', grote mechanische rekenapparaten. "Ik heb hier nog een paar schitterende exemplaren staan. We gebruikten ze vroeger toen ik nog maar pas accountant was. Soms hielden we wedstrijdjes 'om ter snelste' rekenen met die dingen. Je kan het je nu niet meer voorstellen. Ongelooflijk om te zien hoe alles in al die jaren geëvolueerd is".

### Dorlogsleed

En zo komen we al snel terecht bij de jeugd-jaren van Bob Mendes. Jeugdijaren die de schrijver doorbracht in Merksem. "Helaas was het een jeugd die overschaduwde werd door

het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Op mijn 12<sup>de</sup> verjaardag, 15 mei 1940, zijn we gevlucht naar Frankrijk. Onlangs heb ik in het kader van het Canvasprogramma 'Verloren Land' heel wat plekken van vroeger in Merksem terug bezocht. De gevoelens die dat naar boven heeft gebracht ... zeker ook rond mijn vader die in een Duits kamp is gestorven, vooral rond mijn vader". (Bob staart eventjes stil voor zich uit). "Begin volgend jaar wordt de reportage uitgezonden. Heel emotioneel allemaal".

"Na die gehavende jonge jaren heb ik dan mijn carrière als accountant uitgebouwd en in die periode ben ik naar Schoten komen wonen. Toen had ik een gevoel van 'ja, ik heb het gemaakt, ik heb iets bereikt'. Ik had mijn kantoor in Antwerpen maar thuis komen in Schoten had elke dag iets speciaal. Is het iets in de lucht, iets in de grond, ik weet het niet, maar hier voelde ik me goed. Nog steeds trouwens".

### Rust

"Op mijn 55 ben ik dan aan een nieuwe carrière begonnen. Als schrijver. Niet van fiscale boeken, maar als misdaadschrijver. En dat schrijven heb ik steeds vanop Schotense bodem gedaan. Ik heb de rust hier nodig om goed te kunnen schrijven".

Na deze liefdesverklaring voor Schoten stellen we toch nog een vraag: "Bob, je hebt tot nu toe een rijk gevuld leven gehad. Wat zou je op je 80 als boodschap willen meegeven aan de lezers van Info Schoten?" "Tja, daar overval jij me nu mee! Goed, ik doe een poging om per leeftijdsgroep een beetje 'goede raad' mee te geven". En omdat we die raad zo mooi vinden plaatsen we die hiernaast in een aparte kader. "Oh ja, ik heb ook nog een boodschap die geldt voor alle leeftijden", besluit Bob. "Lees mijn boeken". (lacht)



### Wie is Bob Mendes?

Geboren op 15 mei 1928  
Schotenaar in hart en nieren  
Gehuwd met 'Jenny'  
Winnaar van verschillende nationale en internationale literaire prijzen waaronder De Diamanten Kogel en twee keer De Gouden Strop  
Bekende werken: *Overspel - Vermoorde Onschuld - De smaak van vrijheid - De kracht van het vuur - De kracht van het bloed - De vierde soera - Een dag van schaamte - Met rook geschreven - Vergelding - Medeschuldig*  
Een nieuw boek is in voorbereiding.  
Meer info over werk en leven van Bob Mendes vind je op [www.mendes.be](http://www.mendes.be)



Bob Mendes in een vorig leven, als accountant. Valt de gelijkenis met Hercule Poirot u ook op?



Antwerpen drukt Schotenaar Bob Mendes aan de borst. Hier bij de ontvangst op het stadhuis n.a.v. 80ste verjaardag.

### van 10 tot 80

- 10 Tieners, geniet van uw jeugd, vind plezier in de studie.
- 20 Twintigers, geniet van uw lief, trouw niet te rap!
- 30 Dertigers, probeer iets te bereiken in het leven, dit is de periode van inzet in je leven.
- 40 Veertigers, begin aandacht te geven aan uw gezondheid.
- 50 Vijftigers, denk er aan dat je nog altijd jong bent.
- 60 Zestigers, besef: het ware leven begint op zestig!
- 70 Een zeventiger kan ik geen raad meer geven, de afvallingsrace begint. Of toch: zeventigers, hou je bezig.
- 80 Tachtigers, geniet van elke dag, elke dag is een feest.

